

Jaarverslag 2017

De start van een Roemeens avontuur



Bij het schrijven van dit Jaarverslag Stichting Missie Gura overheersen verbazing en dankbaarheid. Wat in 2016 begon als een vriendenbezoek, groeide snel uit tot een stichting met heldere doelen. Doelen die vervrijwel direct ondersteunt werden door uitvoerders, creatieven, deelnemers, gevers en bidders. Mensen die persoonlijk iets ervoeren van een roeping voor Roemenië; mensen die zich niet verbazen over het enorme aantal 'toevalligheden' maar daar vol vertrouwen en blijdschap Gods hand in zien. God vraagt ons de nieuwe generatie Roemenen, de kinderen, te bereiken met zijn Evangelie van warmte, liefde en hoop. Daar zijn we mee begonnen.

Er is al ruim voldoende materiaal voor een eerste Jaarverslag. Het is een groot voorrecht verslag te mogen doen van wat God in gang heeft gezet. Ondanks een 'stuwmeer' aan mogelijkheden voor de stichting, is het voor iedere betrokkene de hoogste prioriteit om God te volgen en niet zelf voorop te gaan. Dat vraagt geduld, flexibiliteit en vertrouwen - we zien Gods hand vaak pas echt goed als we achterom kijken. Dus dat is steeds biddend minimaal één stap zetten, zodat God kan sturen. Dat blijft een les, ook als er al veel geloofsstappen zijn gezet. Maar bovenal is het een prachtig, heilig avontuur. Tot eer van God, en tot zegen van de kinderen in Noordoost Roemenië.

Namens het bestuur van Stichting Missie Gura

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Paul Wolters', with a long horizontal flourish extending to the right.

Paul Wolters

voorzitter

Samenvatting

In het voorjaar 2016 ontvingen ondergetekenden een uitnodiging van een bevriende Roemeen: of ze zijn in aanbouw zijnde Bed & Brekafast wilden komen bekijken. Dat gedaan hebbende vertrokken zij met de sterke overtuiging er ooit eens terug te keren; de lokale nood en de leegte in veel ogen van de mensen daar in Gura Humorului liet hen niet meer los.

Daarvan verslag uitbrengend aan een Almeerse kerkgenoot was er snel een plan: we gaan helpen bij de afbouw van die bed & breakfast en in de zomer van 2017 gaan we voor de kinderen in dat stadje een Vakantie Bijbel Club organiseren.

De eerste week van 2017 ging er inderdaad een klus-team aan de slag, en in de zomer was er een Vakantie Bijbel Club waar ca. 80 kinderen dagelijks naar toe kwamen. Maar er gebeurde meer: er werd een stichting opgericht, Missie Gura, en de ANBI-status werd toegekend. Ook onstonden er teams met vrijwilligers die een Fashion Sale in Almere organiseerden, en later in 2017 ook een Speelgoed Beurs. De opbrengsten kwamen geheel ten goede aan het stichtingswerk. Ondertussen startte de stichting de organisatie voor een Winter Vakantie Bijbel Club in januari 2018.



Leegte

In 2011 ontmoetten Paul en Daphne Wolters uit Nederland de Roemeen C zar Dumbrava in Toronto Canada. C zar werkte er als bouwvakker en met het verdiende geld bekostigde hij de verbouw van een oud pand tot bed & breakfast. Het contact bleef en in het voorjaar van 2016 vertrokken Paul & Daphne op uitnodging van C zar naar de stad Gura Humorului in Noordoost Roemeni . De B&B was halverwege gereed en werd fraai. Tijdens dit bezoek waren de Nederlanders niet alleen onder de indruk van het B&B-werk, maar ook van de leegte in de ogen van de Roemenen in de stad. Zonder die leegte te kunnen duiden, bleef deze op het netvlies. Eenmaal weer terug in Nederland leidde dat tot twee plannen: hulp voor C zar bij de verbouwing  n hulp voor de kinderen in de stad. 30 December 2016 vertrokken 9 vrijwilligers met een busje naar Gura (Humorului) en werkten er een week lang hard aan de B&B; het werd een groot succes: praktisch gezien, maar ook als morele steun voor C zar, die normaal gesproken al het werk alleen deed. Hij werd duidelijk over een 'dood punt' heen geholpen die winter.

Tijdens dit koude winteravontuur (-25) werden ook contacten gelegd met de lokale Baptisten Ge-

meente. Een kleine maar 'dappere kerk' die ons hartverwarmend ontving. De mogelijkheden voor het tweede plan: hulp voor de kinderen in de stad, in de vorm van een Vakantie Bijbel Club, viel er in goede aarde. Het is een beproefd concept van de kerkgemeente De Wegwijzer in Almere: een week lang wordt er iedere middag een veelzijdig programma aangeboden voor de kinderen en de soms meegekomen ouders. Een groot feest.

Maar ook tijdens dit winterbezoek zagen we destemmer diezelfde leegte, ook bij de kinderen. Hun ouders werken veelal in west-Europa, en ze leven in het beste geval bij opa en oma; bovendien zijn er maar heel weinig schooluren en is er heel veel huiswerk; daarnaast zijn er alleen buitenschoolse faciliteiten voor een enkeling met wat geld.

Roemeni  is duidelijk een Europees ze wereldland waar, met name in het noordoosten, veel materi le- maar zeker ook geestelijke armoede heerst. Om het land op deze terreinen weer welvarend te maken is investeren in de jongste generatie van veel waarde; ook al zullen de vruchten daarvan pas in de volgende generatie zichtbaar kunnen gaan worden. Stichting Missie Gura gaat ervoor.

Stichting

Terug in Nederland was er een uitgebreide evaluatie, en bovendien een invenstarisatie van wensen, kansen en kosten. Er bleek veel mogelijk, ondermeer door een breed enthousiasme. Via een van de winter-vrijwilligers bleek de oprichting van een stichting snel en betaalbaar mogelijk. Er werd een logo ontworpen, een website gebouwd en de papieren voor de oprichting werden voorzien van de nodige handtekeningen: Stichting Missie Gura werd in februari 2017 in het leven geroepen.

Tegelijkertijd startten de voorbereidingen voor de Vakantie Bijbel Club (VBC) in de zomer. Het Nederlandse vrijwilligers-team was al snel compleet en de programmaschrijvers gingen aan de slag. Bij de voorganger van de Baptisten Gemeente in Gura werd het verzoek neergelegd om Roemeense vrijwilligers/vertalers uit te nodigen.

In het voorjaar ontwikkelden we Roemeense flyers voor de kinderen om naar de VBC in de B&B te komen. Met C zar werd het onderdak van alle medewerkers geregeld; de B&B was nu vrijwel klaar, inclusief keuken & restaurantje. Via een Almeerse sponsor raakten we in staat om de lokale timmerman een tiental houten bankjes te maken en te schilderen in vrolijke kleuren. Er kwam een groot spandoek voor op het hek van de B&B. De contouren voor een eerste VBC stonden sterk.

Fashion Sale

Om fondsen te werven organiseerden we in het voorjaar in de Chr. gemeente De Wegwijzer in Almere een 'Fashion Sale': mensen werden opgeroepen om nog goede, weinig gedragen kleding, schoeisel en accessoires te doneren voor de verkoop in het lokale Missie Centrum. De mensen in de wijk kregen een flyer en na een middag hard werken was er ruim 1.000 euro aan verkoop binnen voor de Vakantie Bijbel Club. Ook kwamen de eerste donaties binnen.



*“Gods liefde, licht en
leven brengen; allereerst
naar de kinderen en
jongeren, maar ook naar
de ouders en de ouderen
in Gura Humorului en
omgeving; dat is wat ons
hart beweegt om naar
Roemenië te gaan. Wij
ervaren Gods roeping.”*

Daphne Wolters

Vakantie Bijbel Club 2017

Na een half jaar van voorbereidingen startte de eerste Vakantie Bijbel Club van Stichting Missie Gura. Middels flyers op scholen en in brievenbussen werden de kinderen uitgenodigd. Ze werden ontvangen bij de entree en geregistreerd. Iedereen kreeg een naam-sticker en om te wennen waren er wat eenvoudige spellen en wie wilde werd geschminkt.

De Nederlandse en Roemeense vrijwilligers waren de dagen ervoor samengesmolten tot 1 team en droegen de t-shirts van de VBC. Na een gezamenlijke start met toespraakje en muziek, een Bijbelverhaal en een mime-act splitsen de kinderen zich om dat wat ze gehoord hadden te bespreken met elkaar. Daarna waren er diverse creatieve opdrachten om een en ander vorm geven. Eenvoudige voor de jongsten en wat meer toegepast voor de jongeren (die in de basement van het gebouw samen kwamen). Vervolgens kwamen alle kinderen weer bij elkaar in het restaurant van het gebouw. Daar werd nog gezongen en gepraat en afgesloten. Ook werden er buiten nog wat spelletjes gedaan. Aan het einde van de middag stonden de verkeersregelaars klaar om iedereen veilig de drukke weg over te laten steken op weg naar huis.

Tijdens de programma's waren er ook (groot)ouders die bleven tijdens de programma's. César faciliteerde alles en uiteraard was er volop catering in de vorm van eten en drinken. De tweede dag kwamen alle kinderen opnieuw terug, sommige al een uur voor openingstijd, zij werden apart opgevangen. Ook namen zij vriendjes mee. Toen er ook nog een groep uit het lokale weeshuis op bezoek kwam met hun begeleiders was het helemaal vol: de VBC telde ca. 80 bezoekers op woensdagmiddag in de leeftijd van 3 - 16 jaar.

Alle vrijwilligers werkten hard en namen de volle verantwoordelijkheid bij het begeleiden van alle activiteiten, een grote zegen.



Gebouw

Door het grote aantal kinderen werden we al vroeg geconfronteerd met wat problemen: de veiligheid, de warmte en uiteraard gebrek aan ruimte. Tijdens deze week lukte het om een groot grasveld achter een kinderdagverblijf in de omgeving te gebruiken. Daar werd dankbaar gebruik van gemaakt voor de zeskamp-spellen en het gaf wat lucht in de B&B.

Maar kort na de VBC-week werd er ook gekeken naar een te koop staand gebouw aan de overkant van de B&B. Wellicht was daar ruimte te huur om een volgende VBC door te kunnen groeien.

Die ruimte bleek er te zijn, maar tijdens de rondleiding werd ook snel duidelijk dat dit gebouw ook de inmiddels in kaart gebracht noden onderdak zou kunnen gaan bieden. Denk aan een wekelijkse Kinder Bijbel Club, of een praatgroep, een ruimte om koffie te schenken voor (groot)ouders, er was ruimte voor klaslokalen voor huiswerkbegeleiding of engelse les, weerbaarheidstraining voor tiener-meiden, maaltijdverstrekking, gebedsruimten, kooklessen, houtbewerking etc. Allemaal ideeën die we in de toekomst in dit gebouw zouden kunnen gaan uitvoeren.

Het gebouw bleek de voormalige burgemeesterswoning, nu in gebruik als een twee-onder-een-kap, waarvan 1 deel bewoond werd, het andere deel slechts gemeubileerd. De staat van het gebouw bleek na 100 jaar nog uitstekend. Het geheel is ommuurd en op het achter-erf staan twee bijgebouwen, in gebruik als garageruimte en als zomerkeuken. Het interieur van het huis bleek mooi: hoge kamers, eikenhouten vloeren en veel daglicht. De zolder is groot en zonder tussenmuur uitstekend te gebruiken als grote ruimte (10 x 20 meter).

Geheel onverwacht kwam dit gebouw in beeld en het leek een katalysator voor alle ideeën en nieuwe ideeën. De vraagprijs was destijds 99.950 euro. Een groot bedrag maar ook een grote oplossing voor de stad Gura en haar kinderen en jongeren. Terug naar Nederland kreeg deze ontwikkeling een vaste plek op de Stichtings-agenda.





Speelgoedbeurs

Net als de Fashion Sale in het voorjaar, organiseerde de stichting nu een grote Speelgoedbeurs: nog goed bruikbaar speelgoed en dito spellen mochten als donatie worden gegeven voor de verkoop in het zelfde Missie Centrum in Almere. Opnieuw waren er flyers en advertenties op social media en veel mensen bezochten de beurs. Ondanks het vele werk was de opbrengst minder dan de Fashion Sale, ruim 400,- euro. Maar de verbeterpunten werden meegenomen voor een volgende keer. Bovendien hoorden heel veel mensen van Missie Gura. Waaronder een stel Almeerse Roemenen die op de flyer het goede doel vermeld zagen staan. Vele vrijwilligers hielpen deze zaterdagmiddag.

Winter VBC

Na het grote feest van de afgelopen zomer waren er snel plannen voor een Winter VBC. Nieuwe vrijwilligers meldden zich aan, de B&B bleek beschikbaar en ondanks de kou was iedereen bereid een Winter VBC te gaan doen in de eerste week van 2018. De programma's werden geschreven en ook de Roemeense vrijwilligers stonden alweer klaar. Alle logistiek werd voorbereid en de kinderen ontvingen weer een uitnodiging. Er kwam weer een groot spandoek voor deze winter-variant en de verwachtingen waren hoog gespannen. De kinderen hebben rondom Kerst drie weken vakantie dus genoeg ruimte om een week lang feest te hebben in de B&B. Hoe dat is afgelopen leest u in het volgende jaarverslag van Missie Gura.

Tot slot

Al met al werd 2017 het grote opstartjaar waarin de ontwikkelingen soms per dag voorbij kwamen. Wat een dynamiek, wat een zegeningen, wat een bevestiging om in deze stad verder aan het werk te gaan. We zijn als Stichting bijzonder dankbaar dat we dit mochten doen. Allereerst aan God, maar ook aan al die mensen die hebben gebeden en gegeven, die hebben gewerkt en gesjouwd, tijd hebben gegeven, inzet getoond, verantwoordelijkheid hebben gedragen en doorzette als het even niet ging. Speciaal noemen we toch Thessa van den Hardenberg; zij was het die met de eerste plannen kwam om dit op te starten, destijds in 2016. Dank je wel.

Het financieel jaarverslag 2017 treft u aan op dezelfde site-pagina als dit jaarverslag.

Namens het Stichtingsbestuur 2017
Remco Slijkhuis - penningmeester
Lydia Bakker - secretaris



Paul Wolters - voorzitter

Algemene informatie



De stad Gura Humorului ligt in district Suceava, het arme noordoosten van Roemenië. De stad telt ongeveer 16.000 inwoners en ligt aan de monding ('gura') van de rivier de Humor, aan de voet van de Karpaten. Er zijn een aantal toeristische attracties en beperkte voorzieningen, zoals een klein ziekenhuis. In Gura en omgeving zijn ruim 7.000 kinderen en jongeren die niets om handen hebben dan alleen school.



Gura Humorului



Foto: Mihai Iacob



Hendrik Werkmanstraat 114, 1328 DP Almere
Contactpersoon: Paul Wolters (06) 219 67 610
info@missiegura.nl

Bankrekening:
NL15 INGB 0007 7030 05 t.n.v. Stichting Missie Gura
De stichting heeft de ANBI status.

**Stichting
Missie Gura**

www.missiegura.nl